

30/06/2020

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200629_05004145

Gallo-Romeins Museum toont vervloekingsplaatje.

ARCHEOLOGIE

Gallo-Romeins museum toont vervloekingsplaatje

Na-ijver en verwensingen zijn van alle tijden. Dat blijkt uit een nieuwe aanwinst van het Gallo-Romeins museum in Tongeren: een vervloekingsplaatje uit de eerste eeuw na Christus.

Dinsdag 30 juni 2020 om 3.25 uur



Hier vloekt men wel. rr

In het Gallo-Romeins Museum in Tongeren is een bijzonder artefact te zien: een klein loden plaatje dat in 2016 werd opgegraven op de site van een nieuwbouwproject in de stad. Het opmerkelijk goed bewaarde plaatje is twaalf op veertien centimeter groot. Twee perforaties en een nagel wijzen erop dat het ergens aan bevestigd was. Op het oppervlak zijn tekeningen, tekens en teksten gekrast. Er zijn inscripties in het Grieks en het Latijn, waarvan de exacte betekenis niet te achterhalen valt, maar waarvan wel geweten is dat ze een magische connotatie hadden.

Onderzoekers zijn er zeker van dat het om een vervloekingsplaatje gaat. Met zo'n plaatje trachtte men onheil over iemand af te roepen. Dat ongeluk moest ene Gaius Iulius Viator treffen, die een prominent burger moet - geweest zijn.

Wellicht werd het op een onopvallende plek bevestigd aan diens huis, waar het onopgemerkt bleef. Het object is uniek in ons land. De tekeningen en inscripties zijn vergelijkbaar met plaatjes die in het huidige Tunesië en Griekenland werden aangetroffen. (vdbv)

Meer info:

Verschenen op dinsdag 30 juni 2020